

Maria: de volle gave van zichzelf aan God.

Onbevleete,  
met heel uw minnend wezen opengeplooid naar God  
volledig raakbaar voor Zijn Wezen  
geen opstandigheid  
geen naijver  
geen kronkelende affirmatiedrang  
geen egoïstisch snoepen en grijpen  
geen lafheid  
trokken u naar beneden  
ontwrichtten uw contact met God

Onbevleete  
met heel uw minnend wezen opengeplooid naar God  
volledig raakbaar voor Zijn Wezen  
ik bewonder uw moed  
u te laten raken door God  
te durven verlangen naar Hem  
u in dit Mysterie binnen te laten voeren  
met heel de rijkdom aan liefde in uw hart  
met allen die in uw hart een thuis hebben

Onbevleete  
met heel uw minnend wezen opengeplooid naar God  
volledig raakbaar voor Zijn Wezen  
bid voor mij  
opdat ik zou durven open-stil worden vóór God  
die me inwendig zal zuiveren  
van alle scheeftrekkende gedachten en begeerten  
om in liefdevolle aanbidding  
Zijn heilige Wil te ontwaren  
in mijn leven, in mijn gemeenschap, in mijn congregatie  
in de wereld waarin ik leef...  
opdat ik zou durven  
binnentreden in zijn liefdesleven  
raakbaar voor zijn oproep tot  
goed-zijn



zr. Lutgardis Craeynest, zdb